

De Bijbel: in de Bijbel, die 66 boeken omvat, openbaart en onthult God zich aan mensen. In deze onthulling laat God zien wie Hij is en wie wij zijn.

De Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.

Amen

De Kandelaar

De kandelaar (Menorah) is ontworpen door God en Hij heeft dit ontwerp aan Mozes laten zien. Volgens dit ontwerp moest Mozes deze kandelaar maken voor de tabernakel in de woestijn. De oorspronkelijke kandelaar was van amandelbloesem opgebouwd. De amandelboom is de eerste boom die in Israël bloeit in het voorjaar en is een beeld van ontwakend leven. Het heeft zeven armen en lichten, voor elke dag een licht. Zonder licht is er geen leven. Ook de Bijbel wordt vaak vergeleken met een licht, omdat Gods woorden en Zijn regels ons duidelijk maken hoe wij moeten leven.

Alfa en Omega

In Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel, staat: Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles, de Eerste en de Laatste. Die is, Die was en Die komt. Deze twee letters zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de eeuwige Heer en Heerser over verleden, heden en toekomst. God, er bestaat geen andere God, is het begin en het einde van alles wat bestaat. Daarom eren en aanbidden wij onze God.

De Duif

Wanneer je de Bijbel leest kom je op verschillende plaatsen een duif tegen. Zo laat Noach uit de ark ook een duif vliegen om te zien of de aarde al droog was na de watervloed. Maar ook wordt er tijdens de doop van Jezus gesproken over een duif. Hierbij wordt de duif als beeld gebruikt van de Heilige Geest die op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd. Zo is ook de duif een beeld van de Heilige Geest. God belooft ons Zijn Geest te geven wanneer wij in Hem gaan geloven.